

TWEESPRAAK

In de rubriek *Tweespraak* leggen we een discussievraag voor aan twee mensen die er een verschillende visie op nahouden.

Is China op dit moment het gevaarlijkste land ter wereld?

Een gebrekkige kennis van de Chinese gewoonten en cultuur leidt ertoe dat we China ervaren als een dreiging. Dat hoeft niet zo te zijn, zegt Bart HORSTEN, mochten we ons beter informeren



Bart Horsten

China-consultant en ondernemer bij Horsten International

Veel westerse bedrijven, beleidsmakers, media en zogenaamde China-experts vervallen nog geregeld in de klassieke vooroordelen en stereotiepe stellingnames over 'de Chinezen'. Dat wordt vaak geïnspireerd door allerlei uit de context gerukte verhalen, bijvoorbeeld over het sociale kredietstelsel, de internetcensuur, de zogezegde cyberaanvallen op de Belgische delegatie in november 2019 of met betrekking tot namaakproducten en voedingsschandalen in China. Veel van de commentaren die je in de pers of op het internet daarover leest, kloppen niet of zijn op zijn minst slechts gedeeltelijk waar.

We horen ook geregeld heuse horrorverhalen, zoals de recente gebeurtenissen in Hongkong of de behandeling van de Oeigoeren in het verre westen van China. Die laatste ontwikkelingen zijn vanzelfsprekend niet goed te praten, maar ze versterken wel de negatieve perceptie over China. De corona-epidemie heeft zeker bijgedragen tot dat negatieve gevoel. Met een kritische blik kijken naar China is absoluut aan te bevelen, maar het is ook belangrijk om verder te kijken dan onze neus lang is.

In de Belgische zakenwereld bots ik helaas vaak op een gebrek aan kennis over China, deels gevoed door de negatieve berichtgeving, waardoor veel bedrijfs-

leiders bang zijn om zaken te doen met China. Die angst werkt verlamdend, waardoor we kansen missen. In veel gevallen stel ik vast dat de grote meerderheid van Chinese partners wel degelijk te goeder trouw is. Door een slechte voorbereiding of een gebrekkige opvolging aan Belgische kant loopt de samenwerking echter stroef.

Ik lees ook vaak onheilspellende berichten dat de Chinezen hier alles komen opkopen. Om te beginnen, de aanwezigheid van Chinese bedrijven in ons land is algemeen gesproken bescheiden. Voorts moeten we afstappen van de gedachte dat China met grote belangstelling kijkt naar Europa. China is vooral op zichzelf gericht en het hele politieke en

economische beleid gaat uit van dat standpunt. Meestal zijn de Chinezen dus niet direct geïnteresseerd in de Europese markt of consument. Ze zijn op zoek naar technologieën, producten of merken om te exploiteren op hun thuismarkt, want die markt kennen ze het best en daar zit het meeste groeipotentieel.

Of je het nu goed vindt of niet, we kunnen niet meer naast China kijken als economische en technologische supermacht. Je kop in het zand steken, heeft geen zin, dus kun je maar beter kijken naar mogelijkheden om je plaats te vinden in die nieuwe wereldorde. Een sterk en verenigd Europa is in dat verband een absolute noodzaak, misschien nog wel de grootste uitdaging.



"Wij laten de Chinezen rustig rondneuzen. België is zo ingewikkeld dat ze er toch niks van begrijpen."

© Reinhart Croon

Lange tijd was het Westen overtuigd dat de opkomst van het Chinese gevaar kon worden voorkomen door China te integreren in de globale economie. Een verkeerde veronderstelling, zegt Astrid PEPEMANS.



Astrid Pepermans

Onderzoekster aan de VUB en China-expert

De toetreding van China tot de Wereldhandelsorganisatie in 2001 zou leiden tot democratisering en economische liberalisering. Een misvatting, zo blijkt. President Xi Jinping haalt de economische teugels strakker aan dan ooit. Bedrijven worden, mits passend in de beleidslijnen van de Communistische Partij, flink ondersteund. Daarenboven wordt de Chinese markt, ondanks talloze handelsmissies en onophoudelijke dialoog, slechts voorwaardelijk opengesteld. Wat de democratisering betreft, zijn we nog verder van huis. De virtuele Chinese Muur wordt aangesterkt, een puntensysteem – met als doel bedrijven en burgers in het gareel te houden – wordt uitgerold, en COVID-19 liet een subtiele, maar doeltreffende machtsgreep van het vasteland op Hongkong toe.

Toch blijft het China-enthousiasme groot. Wanneer Xi met zijn portefeuille zwaait, smelten de westerse waarden zowel als economische regelgeving als sneeuw voor de zon. Diverse Europese landen stelden hun havens te koop om een graantje mee te pikken van de Chinese expansie. Met de intrede van bedrijven als Alibaba en HUAWEI wordt tewerkstelling en digitale vooruitgang beloofd. Onze politici kloppen zich op de borst met exportcijfers en

Chinese investeringsbedragen. Die verhullen echter de kost en de economische, strategische en klimatologische gevolgen van ongebreidelde Chinese import. Dumpingproducten van Chinese makelij geven een vals gevoel van koopkracht en vormen een handige politieke bliksemafleider voor de toenemende Europese armoedeproblematiek. De Chinese spotprijzen zijn bovendien vaak het resultaat van bedenkelijke kwaliteits- en productienormen.

Ondertussen worden Europese kmo's, die in tegenstelling tot de Chinese concurrentie niet kunnen rekenen op overheidssteun, verpletterd. Daarnaast noopt het mondmaskerdebaat ons tot een debat over wat het betekent gevoelige sectoren als telecom en transport afhankelijk te maken van een autoritair regime. Een regime dat er niet voor terugdeinst machtspolitiek en verdeel-en-heersstrategieën toe te passen zodra zijn belangen in het gedrang komen.

Eerder dan in China schuilt het voornaamste gevaar in onze verdeeldheid, financiële kwetsbaarheid, inconsequentie en kortzichtigheid. Het is logisch dat China daarin kansen ziet en zijn belangen in Europa bestendigt op een uiterst vernuftige wijze. Economische weerbaarheid, een coherent Europees Chinabeleid en een dosis politieke moed zijn bijgevolg de parameters die bepalen of China voor ons het gevaarlijkste land ter wereld is.

LEZERSBRIEVEN

Reageren op artikelen? Schrijf naar KERK & leven, Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen of e-mail naar lezersbrieven@kerknet.be, met vermelding van uw naam en adres. De redactie heeft het recht lezersbrieven taalkundig te bewerken en in te korten.

Belastingontwijking

KERK & leven, 5 AUGUSTUS 2020

Het opiniestuk van Matthias Somers over belastingontwijking is terecht en maakt een correcte analyse van de nefaste situatie in de wereldeconomie. Dat probleem moet zeer dringend door de machthebbers worden aangepakt. Het is immers niet enkel voor de armsten een acuut probleem, maar ook voor allen die zich onder de laag van grote bedrijven en superrijken bevinden.

Die bovenlaag is eigenlijk dom, want indien ze eerlijk hun winsten zouden delen, zou de onderliggende laag ervan meegenieten. In dat geval zou de motivatie van die mensen stijgen, waardoor de wereldeconomie met grote schreden zou vooruitgaan en de hele wereldbevolking uit de armoede zou geraken.

Frans MARTENS, Knesselare

Lourdes

KERK & leven, 12 AUGUSTUS 2020

Bedankt voor het branden van een kaars voor alle lezers, waar toe ik ook behoort.

Ik mocht al zeven keer naar Lourdes gaan, een eerste keer in 1952, de laatste keer in 1996. Altijd een grote troost.

Guido VAN DE CAUTER, Waterloo

Lourdes

KERK & leven, 12 AUGUSTUS 2020

Sympathiek dat de hoofdredacteur in Lourdes afstapt en daar een kaars brandt ter attentie van alle lezers van dit blad. Bedankt.

Het huidige Lourdes, verlaten wegens corona, doet wat denken aan het leven van Bernadette. Na de verschijningen voelde ze zich ook dikwijls verlaten en gezien haar wankelende gezondheid had ze weinig redenen om zich gelukkig te voelen. Maar veel zaken

komen goed en Maria beloofde haar hemels geluk na haar dood.

Maria en Bernadette, twee sterke vrouwen naar wie we kunnen opkijken, die bijdragen tot de heiliging van de Kerk en onze eigen heiliging. Als we zelf willen meewerken, tenminste.

Gilbert KNUYT, via Kerknet

Mark De Soete

KERK & leven, 19 AUGUSTUS 2020

Van harte proficiat aan Mark De Soete, algemeen directeur van OKRA, voor het interview in de *Klapstoel* en voor zijn intense bezorgdheid en inzet voor OKRA in deze coronatijd.

Mensen die zoeken en de hoop bewaren, bereiden een nieuwe toekomst voor.

Met grote waardering wens ik hem veel inspiratie, hoop, werkkraft en vertrouwen toe.

Annie CASAER, Aalseberg

Advertentie

WWW.HAPPIDAYS.BE

MAAK JE EIGEN KRANT

EEN KRANT VOOR AL JE HERINNERINGEN

JUBILEUM	PENSIOEN
VERJAARDAG	TERUG HAAR SCHOOL
HUWELIJK	VAKANTIE
CLUBKRANT	GEBORTE
BEDRIJFSKRANT	BEGIN WERKJAAR